

## TOEKOMSTGERICHT DIACONIE

Plaatselijke kerken en diaconiën hebben te maken met veranderingen in kerk en samenleving. Deze staan beschreven in het visiedocument van de Protestantse Kerk: Kerk 2025 'Waar een Woord is, is een weg'. Welk nieuw beleid is nodig om de diaconale taken de komende jaren goed te blijven uitvoeren? Om hier inzicht in te krijgen hebben de Federatie van Diaconiën en Kerk in Actie samen onderzoek gedaan. De meest belangrijke resultaten zijn gepresenteerd in de brochure 'Toekomstgericht Diaconaat' waarvan ik een aantal conclusies en hoofdlijnen in deze column wil aanstippen.

Conclusie 1: De Bijbel inspireert.

De Bijbel biedt voldoende inspiratie om diakenen te motiveren tot het bieden van hulp aan mensen in nood. De brochure roept op om als diakenen en vrijwilligers geïnspireerd te blijven door samen met elkaar te (blijven) bidden.

Conclusie 2: De diaconie is het gezicht van de kerk.

In de samenleving is kan (juist) het werk van de diaconie de kerk een gezicht geven. Als gemeenteleden hun bijdrage leveren in de samenleving, bijvoorbeeld via vrijwilligerswerk, dan kan het evangelie concreet en zichtbaar worden. Het diaconale werk kan zo een opening bieden om mensen te vertellen over God.

Conclusie 3: De diaconie heeft toekomst.

De meerderheid van de ondervraagden geeft aan een toekomst te zien voor de diaconie. In heel veel gemeenten is de inzet van diaconaal werk de afgelopen jaren toegenomen. Deze inzet uit zich bijvoorbeeld in 'klusjes' doen voor omwonenden maar ook door aansluiting te zoeken bij (lokale) bestaande initiatieven zoals SchuldHulpMaatje of de Voedselbank.

Conclusie 4: De trend naar buiten is gezet.

Diaconiën zetten in op meer samenwerking, communicatie en verwachten meer actie van gemeenteleden. Ook zetten zij zich steeds vaker in voor niet-leden. Deze trends worden als positief geduid en onderstrepen de vorige conclusie dat de diaconie toekomst heeft.

Conclusie 5: Inzet blijft gewenst.

Het grootste aandachtspunt van de diaconie blijft armoedebestrijding. Daarnaast zet men zich met name in op het terrein van ouderenzorg, zending en werelddiaconaat en vluchtelingen. Op al deze terreinen zal in de toekomst (diaconaal) werk nodig blijven.

De meeste van bovenstaande conclusies zijn voor mij, en ik denk voor de meeste diakenen in Zwijndrecht, herkenbaar. Zo weten we elkaar als kerken onderling steeds meer en beter te vinden, bijvoorbeeld door samen te werken in het Diaconaal Platform Zwijndrecht. Ook neemt de aansluiting met (inter)kerkelijke- of lokale initiatieven toe en werken we vaker voor 'niet-kerk-leden'. Denk aan de gezamenlijke inspanningen rondom het Interkerkelijk Noodfonds, De Voedselbank, SchuldHulpMaatje, Het Badhuis, Stichting HiP of Wijk Centrum Zorgt. Dat onze inzet ook in de toekomst nodig blijft is daarom denk ik geen vraag maar vooral een opdracht die we met elkaar mogen oppakken. Gods liefde handen en voeten geven blijft nog wel 'even' nodig. Laten we hier, geïnspireerd door Hem die ons heeft liefgehad, samen aan blijven werken!

Namens de wijkdiaconie van de Oude Kerk,

Peter van de Poel