

TRAINING VAN KLEUTERLEIDSTERS IN MALAWI

Vanaf 2014 wonen Hans en Gerrie Kasbergen in het noorden van Malawi in de plaats Mzuzu. Zij zijn uitgezonden door de Hervormde gemeente in Bergambacht via de Gerformeerde Zendingsbond (GZB) en ook de Oude Kerk (Wijk 2) ondersteunt de uitzending (deelgenoten gemeente). Gerrie werkt als coach en trainer van onderwijzend personeel. Hans werkt als projectleider bij water- en sanitatieprojecten.

Naast de 'reguliere' steun voor dit project is er in 2017 voor gekozen om ook nog een 'speciaal' project te steunen. Dit project betreft het geven van trainingen aan kleuterleidsters door Gerrie. In het noorden van Malawi zijn 508 kleuterscholen waar 1000 vrijwilligers in touw zijn om de kinderen les te geven. Dit gebeurt echter vaak door ongeschoold personeel. Gerrie zet zich in om deze vrijwilligers (mee) te helpen met de psychische, sociale en emotionele begeleiding van kinderen.

Typische les

Gerrie schrijft zelf hoe een les kan verlopen. "Als na een uurtje alle 28 kinderen binnen zijn gaan we beginnen. De kinderen zingen zo hard mogelijk wat Bijbelliedjes en dreunen op wat ze geleerd hebben. Ze doen bijna alles klassikaal. Het speelgoed is weinig, vies en vaak kapot, maar ze spelen met allerlei blikjes en bakjes en zelfgemaakte poppen. Kinderen die moe zijn gaan daarna slapen op het zeil, de anderen spelen in de hoeken.

Juf Jacqueline heeft ook nog een assistente die haar helpt met het schoonmaken van 'ongelukjes', want regelmatig ligt er iets op de vloer als je nog niet zindelijk bent. Bijna niemand heeft luiers hier, dus ja het lekt wel eens. Ook na het eten is schoonmaken zeker noodzakelijk, de zelf meegenomen rijst of maïspap wordt met de handen gegeten. Kinderen die niets te eten hebben krijgen het van andere kinderen, zo wordt er vroeg geleerd om alles te delen.

Hygiëne is een groot probleem hier in dit land, handen wassen na het plassen doet niemand, en trouwens plassen doe je gewoon buiten, net om het hoekje van de school. Er is wel een toiletgebouwtje, maar ja dat is niet erg fris om naar toe te gaan. Maar voor het eten wassen we wel onze handen met zeep bij een emmer met water.

Ik maak een observatieverslag van deze week met wat aanbevelingen voor het bestuur van deze school en ik kan deze ervaring goed gebruiken voor het coachen van de schooltrainers. Zelf geniet ik ervan om met de kinderen bezig te zijn en het personeel te motiveren."

Training

Over het geven van een training aan kleuterleidster schrijft Gerrie. "Ergens ver weg in de bush van Malawi kwamen wij, na uren lang rijden over hobbelige zandwegen, aan in het dorpje voor onze cursus. Sommige cursisten zijn er al en hebben dagen gelopen om de cursus bij te wonen. Ze willen graag leren waarom een kleuterschool belangrijk is in de ontwikkeling van een jong kind. En hoe richt je een goede school op?"

Eten

Met het opgehaalde geld zorgen Hans en Gerrie ook voor voedsel op scholen. 4000 kinderen (75 scholen) krijgen 3 maanden lang elke dag een goede maaltijd. Het mes snijdt hierbij aan twee kanten omdat er vanwege het beschikbare eten ook meer kinderen naar school komen.

Bedrag

Het restant van dit jaar gaan we aan de slag om het benodigde bedrag van 7200 euro bij elkaar te sparen. Hiervoor gebruiken we onder andere de opbrengsten van de Avondmaalbikers en (een deel) van de opbrengst van de jaar- en/of kerstmarkt. Ook zullen we waarschijnlijk nog een specifieke actie organiseren.

Namens de wijkdiaconie van de Oude Kerk,

Peter van de Poel