

STICHING KIMON

De meeste diaconale collectes worden binnen Hervormd Zwijndrecht centraal geregeld. Echter, elke wijkgemeente heeft jaarlijks de vrijheid om de bestemming van ongeveer een tiental diaconale collectes zelf aan te wijzen. In Wijk Centrum kiezen we hiervoor doelen zoals bijvoorbeeld de Mission Aviation Fellowship (MAF), Stichting Friedenstimme of Stichting Dorcas. Een relatief nieuw doel dat sinds 2013 driemaal is ondersteund is Stichting Kimon (voorheen bekend als Stichting Kinderhulp Mondiaal). In de column wil ik wat meer achtergrond over deze stichting met u delen. Voor meer informatie verwijst ik u naar www.kimon.nl waarvan ook onderstaande informatie afkomstig is.

DOELSTELLING

Stichting Kimon is een christelijke, interkerkelijke zendingsorganisatie, die zich richt op het noodlijdende kind wereldwijd. Via zending en hulpverlening wil zij een handreiking doen om de nood van de kinderen te verlichten en zo dienstbaar zijn in de uitbreiding van Gods Koninkrijk. Deze doelstelling wil zij realiseren door het uitzenden van veldwerkers naar werkerterreinen wereldwijd.

VELDWERKERS

Kimon werkt met vijftien veldwerkers, in tien landen, op vier continenten. De veldwerkers dienen hun eigen thuisfront op te bouwen dat gedurende minimaal vier jaar in de kosten van uitzending en levensonderhoud kan voorzien. Bij de uitzending wordt de thuisgemeente van de veldwerker nauw betrokken. Zending, ook kinderzending, is een roeping en verantwoordelijkheid van de gemeente van Jezus Christus. Vanuit de thuisgemeente wordt de veldwerker uitgezonden.

PROJECTEN

Eén van de projecten die onder de vlag van Stichting Kimon wordt uitgevoerd is gelokaliseerd in Bukavu, Kongo. Hier worden straatjongeren opgevangen die op straat terecht zijn gekomen door de instabiele situatie van de politiek. Families ontvluchten hun dorpen en zoeken een veilig onderkomen in de steden. Eenmaal in de stad aangekomen, valt de realiteit tegen; er is voor zoveel mensen geen werk of een fatsoenlijk onderkomen te vinden. Duizenden kinderen belanden door al deze moeilijkheden op straat. Deze jongeren worden opgezocht op straat en uitgenodigd om naar het centrum te komen dat wordt gerund door twee veldmedewerkers. Hier kunnen zij hun verhaal kwijt, krijgen een voedzame maaltijd aangeboden, wassen zichzelf en volgen lessen. Bijbelles maakt een vast onderdeel uit van hun programma en ook in de andere lessen wordt de Bijbelse boodschap zoveel mogelijk verweven. Het streven is dat een groep van dertig kinderen na maximaal zes maanden een betere plaats vindt in de maatschappij en dat deze kinderen hun plek in het gezin weer innemen. Ook aan de familie wordt gedacht. Er wordt onder andere een cursus aangeboden om een gezonde financiële huishouding te voeren. Na afloop van deze cursus, wordt een microkrediet uitgekeerd. Het geld helpt de familie om te voorzien in hun eerste levensbehoeften. Hierdoor hoeft het kind de straat niet meer op om bij te verdienen.

SPONSORKIND

Bij sommige projecten is er de mogelijkheid om een kind direct te sponsoren. Op de website staan momenteel de gezichten van dertig kinderen afkomstig uit Congo, Bangladesh, Guinee-Bassau en Mozambique.

Hopelijk staat deze relatief onbekende stichting nu wat scherper op uw netvlies.

Namens de diaconie van de Oude Kerk,

Peter van de Poel