

## KOMT ER OOIT EEN EIND AAN?

*Wanneer komt de dag, wanneer o God, zal de nacht voorgoed ten einde zijn? Komt de tijd dat alles anders wordt, er geen tranen en geen rouw meer zijn?*

Opeens was daar de noodoproep vanuit de Verenigde Naties met betrekking tot de humanitaire situatie in Jemen. Voor meer dan 14 miljoen mensen in Jemen dreigt een hongersnood. Ook is er een tekort aan drinkwater en aan medicijnen. De helft van de ziekenhuizen is nog operationeel. Miljoenen mensen lijden aan ondervoeding. Om de vijftig dagen sterft 1% van de totale bevolking.

Oorspronkelijk had ik het plan om in deze bijdrage wat meer achtergrondinformatie over de situatie te geven. Een en ander op te zoeken over het land en wat achtergrondinformatie te geven over het conflict. U had dan ongetwijfeld wat gelezen over de rol van Saoedi Arabië, de (grote) interne verdeeldheid in Jemen (5500 kilometer hier vandaan) en de rol van Houthi rebellen. En niet te vergeten de export van wapens uit Westerse landen, de export van olie uit Arabië en handelsverdragen. Echter, de kranten schrijven al dagenlang uitgebreide berichten en analyses. Weinig extra nieuws te melden dus. Toch?

Toch wel! God zij dank mogen wij namelijk geloven dat God zal rechtdoen (zie bijvoorbeeld 2 Thessalonicenzen 1, Romeinen 8, Openbaring 5, 21)! En die zekerheid heeft twee kanten. De ene kant is de kant dat God de gelovigen die verdrukt worden verlichting zal geven (bij Zijn wederkomst). De andere kant is dat wraak zal worden geoefend over de verdrukkers die God niet kennen.

De wetenschap dat God recht doet geeft geen antwoord op alle vragen. Geen antwoord op de vraag *waarom* het gebeurt. Waarom sterven er zoveel mensen (kinderen) in Jemen? Waarom is rijkdom en voedsel zo oneerlijk verdeeld? Geen antwoord op de vraag *hoe* ik of *hoe* we dit probleem kunnen oplossen. Extra voedseltransporten? Internationaal ingrijpen?

De wetenschap dat God recht zal doen geeft echter wel zekerheden. Allereerst: Als er recht gedaan wordt, dan wordt er ook geregeerd! Het zichtbare wereldgebeuren mag soms anders doen vermoeden maar God zit op de troon. Door alles heen, ook het lijden in Jemen, volvoert Hij Zijn plan. En God zit daar niet als een statisch opperwezen maar Hij staat als het geslachte Lam dat zonden en smarten heeft gedragen. Tegelijkertijd zullen ook zij die God en Zijn gerechtigheid niet hebben gezocht gestraft worden.

Ten tweede: Er komt een betere toekomst aan! God komt terug en zal alle dingen nieuw maken. Nee, het zal hier (op deze aarde) nooit goedkomen. Erger nog, als we de Bijbel erop naslaan dan staan nog meer en ergere rampen ons te wachten. Echter, het lijden zal niet opwegen tegen de heerlijkheid die geopenbaard zal worden.

Tot slot. Ook al krijgen we geen antwoord op alle waarom en hoe vragen, dit betekent niet dat we lijdzaam moeten afwachten. De profeet Micha roept ons op om recht te doen en te wandelen met God. Daarnaast roep Jezus zelf ons op om Gods Koninkrijk en Zijn gerechtigheid zoeken. Laten we dit (blijven) doen!

*Heer, wij zien met groot verlangen uit naar het eeuwig koninkrijk van God. Waar uw kerk zal stralen als uw bruid met haar bruidegom verenigd wordt.*

Namens de diaconie van de Oude Kerk,

Peter van de Poel

Noot: De schuingedrukte teksten zijn afkomstig uit het lied 'Maranatha' van Sela