

PROJECT 10 27 – OEGANDA - UPDATE

EVEN OPFRISSEN

Vanuit de hervormde kerken in Zwijndrecht steunen we dit jaar een tweetal projecten in Oeganda. De Hoeksteen, Open Hof Gemeente en Lindtse Gemeente hebben gekozen voor het project 'Oeganda, nieuwe kansen voor straatkinderen'. De Oude Kerk heeft gekozen voor het project 'Oeganda, deeltijd PABO basisschooldocenten vluchtelingenkamp'.

GASTLAND VOOR VLUCHTELINGEN

Oeganda vangt meer dan 1,4 miljoen vluchtelingen op en is daarmee een van de grootste gastlanden in Afrika. Dit terwijl het land zelf nog in opbouw is na decennia van intern conflict. De vluchtelingen komen met name uit Zuid-Soedan (1 miljoen) en Congo (276.000), maar ook uit Burundi (40.500) en Somalië (37.000). 60% van de vluchtelingen is kind.

HOE GAAT HET MET HET PROJECT?

In de diverse vluchtelingenkampen in Oeganda zijn scholen opgezet. De Anglicaanse kerk helpt deze scholen, samen met andere organisaties, door het verstrekken van lesmaterialen en ondersteunen van personeel. Momenteel krijgen er 38 leerkrachten in de schoolvakanties bijscholing, waarvan 10 plekken gesponsord worden door de GZB / Project 10 27. Vanuit missionair perspectief is het goed te melden dat de leerkrachten christelijk onderwijs volgen. Ze volgen Bijbelse modules bij de theologische faculteit. Daarnaast nemen ze deel aan de dagopeningen van de school.

EEN DOCENT AAN HET WOORD

Pita Dina Kenyi is een jonge vrouw van 24 jaar. Ze is geboren in Zuid-Soedan. In 2012 slaagde ze voor de middelbare school. Toen ze verhuisde naar het vluchtelingenkamp in Noord-Oeganda werd ze onderwijzeres op de basisschool Victoria Leach, een van de scholen die zijn opgezet met de hulp van de Anglicaanse kerk. Dankzij de training die ze volgt aan het Kajo-Keji Christian College is ze in staat om een gekwalificeerde onderwijzeres te worden. Ze is dankbaar voor deze mogelijkheid. In haar eigen woorden:

Groeten in de naam van onze Heer Jezus Christus. Bedankt voor de steun die jullie me hebben geboden. Ik wist niet dat ik deze grote kans om mijn loopbaan te verbeteren zou krijgen, maar God heeft het mogelijk gemaakt door jullie steun als familie van God. Dank jullie voor jullie steun en God zegene jullie overvloedig. De opleiding die jullie me aanbieden, is een manier om een betere toekomst voor Zuid-Sudan op te bouwen. Zelfs nu we in ballingschap leven, bereiden we de volgende generatie voor. Bedankt voor de samenwerking tussen de GZB en KCC, ik ervaar al veel verschil in mijn manier van lesgeven en ik hoop dat ik na succesvolle afronding van deze cursus in staat zal zijn om basisonderwijs van hoge kwaliteit aan de kinderen aan te bieden.

WAT IS DE FINANCIËLE STAND?

Vijf collectes hebben in totaal €2095,- opgebracht. Het opgegeven streefbedrag is €3000,-. We hopen met nog drie collectes (29 September, 13 Oktober en 15 December) het restant bijeen krijgen te krijgen. Op de thermometer poster in Eltheto houden we sinds kort de stand bij. Daarnaast zijn er plannen om op 12

December samen met de andere hervormde kerken een benefietconcert te houden; hierover binnenkort nog meer informatie.

Namens de diaconie van de Oude Kerk,

Peter van de Poel