

Tegenslag

Misschien herkent u het wel dat als u intensief met een onderwerp bezig bent u sneller en bewuster dingen ziet en hoort die hiermee te maken hebben. Overweegt u bijvoorbeeld de aanschaf van zonnepanelen dan kijkt u opeens veel meer naar daken.

Momenteel ben ik het boek “Aan Gods hand door pijn en lijden” van Tim Keller aan het herlezen. En waarschijnlijk komt het onder andere door zijn boek dat ik zaken actiever registreer rondom het onderwerp tegenslag: vier voorbeelden van afgelopen weken om dit te illustreren.

1. Op de radio werd een vrouw geïnterviewd die veel lijden had meegemaakt. Ze vertelde dat de Engelse variant van het spreekwoord ‘na regen komt zonneschijn’ luidt ‘every cloud has a silver lining’ (elke wolk heeft een zilver randje). Ze had veel herkenning bij dit Engelse spreekwoord omdat zij in haar problemen mocht ervaren dat God al ‘in’ haar lijden aanwezig was en niet (alleen) ‘erna’ van Zich liet weten.

2. Op mijn werk heeft onlangs een reorganisatie plaatsgevonden. Een aantal personen sprak ik nadat zij het vervelende bericht kregen dat hun arbeidscontract werd beëindigd. Van de diverse reacties trof mij dat een collega getuigde dat hij mocht weten dat hij er zeker van is dat God voor hem zal zorgen.

3. In een recente preek vertelde ds. Visser uit Rotterdam dat ook al gaat het ons voor de wind dit niet betekent dat God op onze hand is. Abraham en Sara dachten ongetwijfeld dat hun geslaagde plan om bij Rebekka een kind te verwekken door God gezegend werd. Scherp betoogde de dominee dat zelfs als je God kan danken voor voorspoed het niet wil zeggen dat God je plannen (dus) zegent.

4. Na een tip keken Hanneke en ik een interview terug met Andries Knevel en Stieneke van der Graaf, kamerlid namens de Christen Unie. Zij vertelde over haar sterke rechtvaardigheidsgevoel, maar ook hoe het Christen zijn haar inspireerde om haar werk te doen. Op de vraag of ze wel eens moeite had met geloven antwoordde ze dat ‘het lijden’ haar wel eens deed aarzelen.

Al deze voorbeelden illustreren, net zoals Tim Keller dat in zijn boek betoogd, dat het christelijk geloof ons helpt en uitdaagt om met lijden en tegenslagen om te gaan. Waar veel levensovertuigingen en geloven tegenslag en geluk verklaren met termen als lot, geluk, kosmische krachten, verkeerd/goed gedrag leert het Christendom ons iets anders. Ik zal er drie noemen.

Allereerst onderkent het Christendom ten volle de realiteit, pijn en diepte van het lijden. Lijden is niet iets dat verbloemd en bedekt hoeft te worden. ‘De rauwe, openlijke schreeuw van de mens die moet lijden is overal in het christendom te horen. Zelfs tot het kruis aan toe’.

Ten tweede leert het Christendom ons dat God erbij is in ons lijden en verdriet. Wij hebben een hogepriester die met onze zwakheden meevoelt (Hebreeën 4). Als wij lijden mogen we schuilen bij God. Sterker nog: het lijden van Christus vormt de grond voor onze vergeving. Door Jezus’ lijden is er genade.

Tot slot heeft het Christendom een geweldig perspectief: God zal alle tranen van onze ogen afwissen. Al het onrecht zal teniet gedaan worden. Alles wat gebroken is zal geheeld worden.

Ik wens u/jij toe dat u in tijd van tegenslag kracht mag putten uit uw geloof. “Die hoop moet al ons leed verzachten. Komt reisgenoten, ’t hoofd omhoog! Voor hen, die ’t heil des Heren wachten, zijn bergen vlak en zeeën droog! O zaligheid niet af te meten, o vreugd, die alle smart verbant! Daar is de vreemdingschap vergeten. En wij, wij zijn in ’t vaderland!’.

Namens de diaconie van de Oude Kerk,

Peter van de Poel